

Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies.

Christophe Vandegoor en Paul Herygers

Wanneer

vr 10 januari 2025 van 20:15 tot 22:00

Crossen, vliegen, duiken en weer opstaan

Veldrijden. Cyclocross.

Dat is een uur ploeteren in de modder, klieven door het mulle zand of vliegen over een hard bevroren parcours. Met de fiets op de schouder, wippend over de balken, springend over greppels. Onherkenbare gezichten, getekend door de koude of besmeurd door het slijk.

Wat maakt veldrijden zo mooi en aantrekkelijk? Wel, deze wintersport heeft het allemaal: dramatiek, bikkelharde duels, intriges, overvolle biertenten met een snuifje folklore, heroïek en hondstrouwe supporters. O ja, wij zijn héél goed in deze sport! Het lijstje Belgische wereldkampioenen is indrukwekkend lang!

In *Crossen, vliegen, duiken en weer opstaan* sleuren wielerverslaggever Christophe Vandegoor en meesterverteller en ex-wereldkampioen Paul Herygers u mee over de balken. Op zoek naar de roots van het veldrijden en de boeiendste verhalen van deze fijne sport. Eén ding is zeker: de muziek van Pieter-Jan De Smet zal u uit uw stoel sleuren met hét veldritlied bij uitstek *Sweet Caroline, oh oh oh!*

Waar

Cultuurcentrum Achterolmen

Van Eycklaan 72
3680 Maaseik

- achterolmen@maaseik.be

Prijs

€18.00

€16

Organisatie en contact

Cultuurcentrum Achterolmen

Van Eycklaan 72
3680 Maaseik

- achterolmen@maaseik.be



CULTUUR MAASEIK

