

Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies.

Karlijn Sileghem, Liesa Naert en Peter De Graef

Wanneer

za 23 november 2024 van 20:15 tot 23:59

Patricia

U hebt het wellicht niet door maar u leeft in een wereld die niet bestaat, een interpretatie van de werkelijkheid. Ook de exacte wetenschap tovert een wereld tevoorschijn die we zelf verzonnen hebben. De meten-is-weten-wereld waarin voor verveling, hoop, achterbaksheid, waarheidsliefde en goesting in een sigaret geen plaats is omdat dat soort dingen niet kan gemeten worden. U past uw verzinsels voortdurend aan, aan wat u tegenkomt en dat wat u tegenkomt past u aan aan uw verzinsels. U zorgt er ook voor dat ze niet te zeer afwijken van de verzinsels van andere mensen door tijdens gesprekken de dingen die u zegt te larderen met zinnetje als 'Snapt ge?', 'Begrijpt ge wa'k bedoel?'. 'Zie je?', 'Toch!?', 'Vindt ge dat nu ook niet?', 'Is toch zo?', 'Ja maar ja!', 'Awel en van daar dat ... ' enz.

Zo verzinken we collectief in een moeras van vermeendheden. En we hebben het niet in de gaten. We denken dat het echt is wat we verzonnen hebben. We zijn er van overtuigd dat we realisten zijn. Ondertussen bobbelt de wereld, als een knikker die uit een broekzak is gevallen, richting afgrond. Iedereen ziet het gebeuren. Maar niemand weet het te stoppen. Omdat de wereld waarin we leven een verzinsel is.

Waar

Cultuurcentrum Achterolmen

Van Eycklaan 72
3680 Maaseik

- achterolmen@maaseik.be

Prijs

€20.00

€18

Organisatie en contact

Cultuurcentrum Achterolmen

Van Eycklaan 72
3680 Maaseik

- achterolmen@maaseik.be

[Toon op kaart](#)



CULTUUR MAASEIK